

<b>Titel</b>	<b>Voornaam</b>	<b>Jaar</b>
Yoga, een weg	Ans	2002
eindwerkstuk, zonder titel	Marion	2002
Op pad naar het Kennen	Stanley A.W.	2002
Het lichaam als instrument tot bewustwording	Wil	2002
eindwerkstuk, zonder titel	Nerima	2002
Liefdevolle aandacht (voor jezelf)	Paula	2002
Aandacht, bewegen, ontspannen	Ranneke	2002
eindwerkstuk, zonder titel	Dian	2002
Yoga: mijn weg naar innerlijke kracht en optimale schoonheid	Janneke	2003
Yoga: ook in de herfst van je leven?	Jopie	2003
Transformatie	Hans	2003
Zuiverheid	Agnes	2003
Aandacht, Inzicht, Liefde, Yoga	Petra	2004
Yoga, een weg naar het hart	Anneke	2004
Geef jeZelf de ruimte	Emiel	2004
De kracht van aanwezig zijn	Ilona	2004
Stress en Yoga	Carla	2005
Yoga beweegt mij	Ineke	2005
Yoga voor het leven	Linda	2005
Ont-wikkeling	Helga	2005
Ontspanning door inspanning	Jolan	2005
God op aarde brengen	Anje	2005
Met open aandacht	Mirjam	2005
Eindwerkstuk, zonder titel	Gerjannie	2005
Stilte in Beweging	Lucy	2005
Van angst naar liefde en compassie. Lessen in yoga voor de zoekende mens	Anke	2006
Deinend op de golven van het leven. Yoga voor de jonge vrouw	Marion	2006
Hatha Yoga in de praktijk	Ad	2006
Dankbaar dienend de zittende mens	Ursula	2006
De helende werking van yoga. Yoga voor mensen met kanker	Ineke	2006
Kunst	Ina	2006
Yoga voor zangers	Rea	2006

Leven in balans	Helga	2006
Groei. Yoga, een weg om te groeien naar je ware natuur	Gerda	2006
Yoga en energie	Carla	2006
Door yoga bewuster worden van je eigen kracht	Nanfon	2006
Het eenzame pad van de yoga	Ellie	2006
Business Yoga	Ilona	2006
In balans in de wereld	Annemarie	2007
Blij met Yoga	Titia	2007
Yoga voor actieve senioren	Hans	2007
Er is alleen maar Nu	Annemie	2007
Ont-wikkelen	Ineke	2007
Bedrijfsyoga	Goda	2007
Yoga en Adem	Andrea	2007
Bewustwording, zelfinzicht, zelfverwerkelijking	Ellen	2007
Yoga ... een weg naar huis	Dorenda	2008
Mindfulness Yoga	Carol	2008
Beauty of the Soul	Susette	2008
De levende asana	Beate	2008
Zorg voor de zorgenden	Stefanie	2008
Yoga, uit je hoofd	Jorien	2008
Yoga, een weg ....	Sonja	2008
God in yoga	Mieke	2008
Bewust Zijn	Harriet	2008
Anna Hatha Yoga	Annabell	2008
Vriendelijkheid-yoga voor beginners	Inge	2008
Werken aan bewuste keuzemomenten	Maarten	2008
Contact	Karin	2008
Yoga Nu	Rian	2009
Evenwicht, Inzicht, Innerlijke vrede	Femke	2009
Het huis ter vermindering van het lijden	Marco	2009
Heel worden door je heel te voelen	Jacqueline	2009
Elk seizoen yoga. Yoga veur elk en ain	Anoesjka	2009
Yoga op maat	Ans	2009

Yama Yoga, de kracht van loslaten. Transformatie door yoga	Casper	2009
Yoga&Gezondheid. Relatie met de reguliere westerse gezondheidszorg	Ilse	2009
Yoga van de Goddelijke Liefde	Marieke	2009
Speelse Yoga	Betty	2009
In het licht van yoga. Yoga voor senioren	Cecile	2009
Aandacht in yoga	Winifred	2009
Gestructureerd structuren loslaten	Olav	2010
Yoga. Innerlijke verzorging	Lucia	2010
Inburgering in je-Zelf	Isaura	2010
Verbinding vanuit liefde. Mijn oorsprong als gids	John	2010
Aandacht in yoga	Bas	2010
De kunst van het voelen. Hooggevoeligheid, yoga, creativiteit	Jeanny	2010
Stap voor stap met yoga	Clementien	2010
Vanuit eigen kracht naar lichtheid en liefde	Francisca	2010
Yoga. Met beide benen op de grond	Jolanda	2010
Met yoga het Zelf inzicht, gebaseerd op de Avaita Vedanta	Irene	2010
Ont-dekking van eenheid. Yoga als weg naar het Zelf	Marie-Louise	2010
Van angst naar vertrouwen, terug naar mezelf	Wil	2010
Je mag zijn wie je bent	Bella	2010
Yoga bij overspannenheid	Esther	2010
Worden wie je bent	Sarah	2010
Op eigen kracht. Zelfcoaching door yoga	Marjolein	2010
Bewustwording en inzichtverkrijging door yoga	Anita	2010
Yoga en prikkelverwerking	Peter-Paul	2010
De reis naar binnen - de grootste reis die we kunnen maken is de reis naar binnen	Jacqueline	2011
Yoga - Luisteren naar je innterlijke lichaams-taal	Erna	2011
Leven in aandacht - Yoga voor 40+	Marianne	2011
Het lichaam in aandacht	Frida	2011
Yoga maakt sterk	Anjo	2011
Yoga maakt blij	Rolande	2011
Yoga en het lichaamsbewustzijn - een reis naar verbinding en vertrouwen	Maaike	2011
Depressie & Yoga -	Denise	2011
Tijd voor Yoga - met aandacht in ieder moment	José	2011

Terug naar je natuur	Anneke	2011
Yoga en Chronische stress	Jantine	2011
Gayatri	Suzanne	2012
De weg terug naar je innerlijk; de bewustzijnsreis via de chakra's	Anita	2012
Hooggevoeligheid en Yoga	Jacqueline	2012
De sleutel tot innerlijke verandering	Eric M.	2012
Yoga door de seizoenen heen	Pauline	2012
Yoga bij kanker	Cora	2012
Yoga als de kunst van het ontspannen	Trudi	2012
Een weg naar levensverrijking	Sabine	2012
Yoga in de vijf elementen - Patanjali ontmoet de Gele Keizer	Christiana	2012
Vrijheid in Eenheid	Mieke	2012
Ik ben doordat anderen zijn	Yvette	2012
De eenvoud van yoga	Carla	2012
Gouden Dromen	Esther	2012
Een reis naar het hart	Ellen	2012
Bewustwording door Yoga	Henriëtte	2012
Op weg naar mezelf met yoga als kompas	Margriet	2012
Kiezen of loslaten	Hans	2012
Via weerstand naar inzicht	Marieke	2013
Energie in beweging	Mariska	2013
De Drie-Eenheid	Chien	2013
Yoga en vertrouwen	Jeannette	2013
Shine bright like a diamond	Richard	2013
De weg van doen naar zijn	Agnes	2013
De kracht van een open hart	Meinke	2013
De krijger ontmoet de Yogi	Annemarie	2013
Rijk door Yoga	Kees	2013
Yoga en vertrouwen	Eva	2013
Vertrouwen	Miriam	2013
Yoga binnen de muren - een lichtpunt in iedere cel	Blanche	2014
Van op-spanning naar ont-spanning	Marian	2014
Aandacht	Conny	2014

Hatha Yoga en de invloed op rouw, depressie en pianospel	Max	2014
Yoga. De kern van lesgeven. De kracht van het laten ontstaan ...	Irma	2014
Het begint bij yoga	Gina	2014
Let your body be your buddy	Esther	2014
Maya - of het spel dat leven heet	Marcelle	2014
Ruimte voor rondingen	Colette	2015
Kinderyoga met pedagogische inslag voor het zevenjarige kind	Joke	2015
Verlichting bij Anorexia Nervosa	Annerie	2015
Kanker op de thee - yoga en het zelfhelend vermogen	Adrie	2015
Inzicht door yoga	Sabine	2015
Yoga en burn-out	Corinne	2015
Yoga en Mindfulness - mijn weg naar innerlijke bevrijding	Irene	2015
Yoga vanuit vergeving en vertrouwen	Tineke	2015
Yoga is thuiskomen bij jezelf	Judith	2015
Grenzen ontdekken en respecteren - van yogamat naar dagelijks leven	Renske	2015
Yoga - een bewustwordingspad naar keuze	Reini	2015
Het mooiste wat je kunt worden is Jezelf	Mathilde	2015
Yoga- de weg van mijn hart	Linda	2015
Yoga als bijdrage in de opvoeding naar heelheid	Christine	2016
Vrijheid en licht door yoga	Nienke	2016
Yoga en burn-out	Renate	2016
Yoga en grenzen	Madeleine	2016
Yoga - je kunt er zelf wat van maken	Maartje	2016
Van angst naar vertrouwen	Fiorina	2017
Yoga en whiplash. Van frustratie naar acceptatie naar Zijn	Fraukje	2017
Aan de bron - yoga bij herstel van burn-out	Catharina	2017
Nu dat jij er bent. Yoga en het moederschap	Birgit	2017
Yoga en de zittende mens (van homo sapiens naar homo sedens)	Beatriz	2017
Moving into your true nature	Trudy	2017
Yoga en rouw	Marjolein	2017
Vanuit de pijn in het zijn	Monique	2017
Yoga is the journey of the self, through the self, to the self	Astrid	2017
Ware liefde: kennis van het Zelf	Karin	2017

Van Pijn naar Zijn	Cily	2017
Yoga en Veganisme	Ellen	2018
Van Hardlopen via Yoga naar het Zelf	Petra	2018
Yoga en verslaving - een zoektocht naar geluk	Sandy	2018
Thuiskomen bij jezelf	Pauline	2018
Met yoga van stress naar balans	Marie-José	2019
Kind zijn is open aandacht zijn	Josefien	2019
Yoga en Chinese geneeskunde	Ida	2019
Yoga en varen op je innerlijke kompas	Ilse	2019
Laat gaan	Corrien	2019
Het yogapad voor hardlopers	Linda	2019